

9 Mynder og snuden mod Sydøst

En rejseskildring fra Kennel Sagas Gentle Giants.



9 Mynder og snuden mod Sydøst

Sagas Gentle Giants planlagde i foråret en sommertur til Polen og Tjekkiet, hvor ingredienserne var udstilling, besøg hos Myndevenner i Polen og Lure Coursing i Tjekkiet.

Vi havde 9 Mynder med på turen, 1 Irsk Ulvehund på 5 måneder, 2 Borzoier og 6 Galgo Espanoles, hvoraf de yngste er 10 måneder. Det kræver 40 kilo hundemad, elementer til indhegning, tæpper og madrasser til hundene.

Turen startede den 22. juli hvor vi kørte til syd for Berlin. Når man overnatter på en rasteplass på motorvejen, er det ekstremt vigtigt, at hundene bliver luftet i små kontrollerede grupper, derfor er Autocamperen indrettet med en sliske bag i, hvor vi kan tage en hund ud af gangen.



9 Mynder og snuden mod Sydøst

Efter ca. 1100 km var vi fremme i Czestochowa Polen, hvor vi skulle deltage i en stor international CACIB udstilling om søndagen. Selve udstillingen var spækket med mennesker og et stort omrejsende tivoli. Der var kun vore egne Galgo Espanoles, racen er ikke så udbredt i Polen. Så det blev til et CACIB og Cert til Sia Solhat og Res.CACIB og Res.Cert til Sola Viola. Der var mange smukke Borzoier, så det rakte til en 4. bedste tæve til vores Kasja Rose. Alt i alt var det fine resultater. Dog ikke nogen placeringer i Store ring, som blev vundet af en Greyhound.

Vi fik også hygget og talt hunde med vores Polske Borzoi opdrætter fra Kennel Flegeton, altid hyggeligt og mødes med Myndevenner.

Vi havde fundet en lækker men primitiv campingplads ved en sø i Ostrowy, og vi tog der tilbage og restituerede i nogle dage.



9 Mynder og snuden mod Sydøst

Når en Galgo restituerer kan det se således ud, det er gamle far Eloy på 7 år, som tager sig en ordentlig skraber. Heldigvis var campingpladsen med et stort indhegnet område, hvor vi fik lov til at slippe hundene morgen og aften, så de kunne få strækket igennem. Det fungerede fint.

Efter et par dage pakkede vi sammen og begyndte en 8 timers køretur til Tjekkiet. Vi ville gerne tilbage til Tabor, hvor vi havde camperet sidste år.

Efter en varm og hård tur landede vi Tabor, hvor vi kunne pause i 3-4 dage.



9 Mynder og snuden mod Sydøst

Vores irske Ulvehunde hvalp på 5 måneder var jo med, og hun kom jo netop fra Tjekkiet og tæt på det område, vi befandt os i, så det var et glædeligt gensyn med opdrætteren.

Lola Mimosa fandt hurtigt ud af, at gå ind og ud bagfra i vognen, hvor hun kunne manøvrere ind som en anden sværvægter.

Nu gjaldt det om, at spare kræfter inden hundene skulle løbe Int. Lure Coursing om søndagen i Velka Dobra Tjekkiet.

Vi vidste at der ville være 6 Galgo Espanoles til start og 14 Borzoier.



9 Mynder og snuden mod Sydøst

Dagen før Coursingen i Velka Dobra, tog vi et pitstop ved Kotna Hora og så Knoglekirken der, helt fantastisk. Vi fandt også en lille campingplads, hvor det overraskende nok var gratis at have hund med, der fik vi jo noget for pengene!

Presenningen bruges til at skærme lidt for udsynet til andre hunde på campingpladsen, og det virker beroligende på vores.

Dagen før Coursing begynder vi at give noget ekstra energifoder til de hunde der skal løbe, og vi går som regel tidligt til køjs.



9 Mynder og snuden mod Sydøst

Vel ankommet til Coursing området i Velka Dobra. Hundene luftes i to mands hold, for at give dem ro og mag til at få lavet stort og småt. Whipperne løber denne dag, og der er en del aktivitet. Vi får set præmieoverrækkelsen, og hilst på Tjekkiske Coursing folk.

Marken ved siden af, hvor hundene skal løbe bliver brugt til camping, græsset er tårnhøjt og vi er nervøse for regn og mudder, hvis det bliver dårligt vejr. Om natten sætter regnen ind, og næste morgen må vi forsigtigt flytte Autocamperen mere ud mod vejen.

Hundene er tændte, og går igennem dyrlægekontrol uden anmærkninger. Vi stiller 4 Galgo Espanoles og 1 Borzoi.



9 Mynder og snuden mod Sydøst

Coursingen forløber fint, efter 1. gennemløb ligger Sola Viola på en 1. plads, Ella og Eloy på en 3. og 4. plads, Sia på en 6. plads og Borzoien Kasja på en 7. plads.

Sola Viola er urørlig og bliver Tjekkisk Mester 2021 med CACIL og CACT. Ella ender på 4. pladsen, Eloy på 5. pladsen, Sia på 6. pladsen og Kasja løber en flot 5. plads ind. Så det var samlet set en rigtig god dag.

Om aftenen begynder vi hjemturen og når nord for Berlin. Dér sover vi og fortsætter næste dag det sidste stykke hjem efter at have rejst 3500 km med 9 Mynder på tur.

